

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاَسْمَعُوا وَاَطِيعُوا وَاَنْفِقُوا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ  
وَمَنْ يُّوقْ شِحْحَ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

### **Muhterem Müminler.**

Alemlerin Rabbi olan Hz. ALLAH (c.c.) Tegabün Suresinde (16) :  
**“O halde gücünüz yettiğince Allah'a isyandan kaçın. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğimize olarak harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir.”** Buyuruyor.

### ***Hz.Pir Efendimiz diyor ki !..***

HZ. ALLAH, cevheri ve arazı da yaratmış anlamı, suyu ve toprağı yarattı. İkisini karıştırıp kerpiç, daha neler yapacaksın, amma sen yapacaksın. Haşa HZ. ALLAH'a demeyesin bunları da sen yap diye, yaratanına küstahlık olmaz mı? Kulluk vazifeni bil, emr-i ilâhinin tebliğine elçilerini vazifeli kıldı. Sakın deme Ben elçi melçi tanımam zatının bildirisi bana yeter.

Bütün alem HZ. ALLAH'ın halk ettiği hikmetli ve anlamlı rahmet-i ilâhiyelerle bezenmiştir. Yarattığı şeylerden kulun hayatını devam ettirmesini dilemiş. Adem aleyhi's-selâm, hikmeti zatına mahsus dünyaya çıkarıldığında, hitab-ı ilâhi, kulun vazifesinin tümünü özetleyen: ekiniz, biçiniz, yiyiniz... Hitab-ı ilâhi kulun vazifesinin kanıtı değil mi? "Bu dünyayı ben yarattım, sen düzene sokacaksın " Hitabı her hadisede zuhur ederken yaratılışındaki hikmetler ve emr-i ilâhileri umursamadan veya unutarak günlük karşılaştığımız say-i gayretimizi sarfetmemiz gerekirken yaratanına “beni yorma, onu da sen yap” diye, edep dışına çıkmayasın. Hz. ALLAH'a karşı terbiyesizlik, küstahlık olur.

Derviş vird edinir, “Hasbün Allâhu ve ni'mel vekil" (sen bizim vekilimizsin) der, amma haddini bilir. Gücünün yettiği yerde verilen gücünü kullanır, gücünün yetmediği yerde yardım diler. Dikkat et zülf-i yare dokunma. “ Hz. ALLAH senin ne avukatın, ne de hizmetçin.” Na-ehle karşı gülünç oluyorsun. Emr-i ilâhiye karşı müşvik ve itaatkar olalım, ademken insan olmanın başka tariki yok, yaratılmadı ki bulasın.

21.04.2017 M2