

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (25) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (26) وَاخْلُلْ عُقْدَةً مِنْ

لِسَانِي (27) يَفْقَهُوا قَوْلِي (28)

Muhterem Müminler.

Alemlerin Rabbi olan Hz. ALLAH (c.c.) Tâhâ Suresinde (25-26-27-28) :
“Rabbim sadrıma genişlik ver.İşimi bana kolaylaştır.Dilimin bağıni
çöz ki, sözümü anlasınlar.” Buyuruyor.

Hz.Pir Efendimiz diyor ki !..

"İçtihadı tabi şer'i hükümler kendisini her zaman tazeler" anlayışının tazelenmesi gerekir. Din kısıtlayıcı hükümler getirmemiştir. Genel hükümler, evrensel hükümler vardır. Kur'ân'da ayrıntı hükümler zamanın anlayışına bırakılmıştır. Yeni şartlara göre yeni kanunların çıkarılması lâzım. Bunu müçtehit denilen din uzmanlarının yapması gerekli, amma maalesef bu içtihat kapısı kapatılmış bin sene önce.

Peygamberimiz Efendimizin yaşadığı asra bakalım. Muaz bin Cebel (r. a.) Efendimiz Yemen'e vali tayin edilmişti. Hazreti resulullah (s.a.v.) efendimiz sordular: —Ya Muaz, ne ile hükmedeceksin? —ALLAH'ın kitabı ile ya Resul Allah. —Orada bulamaz isen ya Muaz? —Hazret-i Resulullah'ın sünneti ile. —Orada da bulamaz isen ya Muaz? —İçtihadımla Ya resul Allah.

Diye cevap verince, Resulallah Efendimiz böyle bilgili alimler ihsan eylediği için Hz. ALLAH'a hamd-ü sena etmiştir. (Hadis hasendir, zira bugün dahi geçerlidir, sıhhatlidir. Bu gün böyle düşünen bir çok müçtehide ihtiyacımız var, muhtacız.)

İşte bazı dindar kesimler gerçeğe aşına olmadan hareketleri ve tavırları ve çarpık sözleri ile Din-i İslâm'a ve şeriatlarına elbette bilmeyerek zarar veriyorlar. Bu duruma muttali olan dini bilgisi yeterli ve zamana içtihadı az çok aşına, şahidi olduğum, davası için yaratılıp Hz. ALLAH tarafından vazifeli kılınan, yıkılan Osmanlı İmparatorluğunun yerine Cumhuriyet Devletini kuran Mustafa Kemal Atatürk, yaşadığı zamanın büyük meşayihî Nurullah Efendiye çok kişilerin bulunduğu bir mecliste gerçeği şöyle anlattı: —Efendi hazretleri, biliyorsunuz tekke, zaviye, dergahları, türbeleri lüzumuna binaen ben kapattım. ALLAH bana yeterli ömür verecek mi, bilmiyorum; zamanı gelince onları ben açacağım.

Bu olayı tekrar tekrar yazmak ihtiyaç olduğunu biliyor, bu kadar da olsa o müstesna insanın gerçek halini anlattığım için haz duyuyorum. 19.05.2017 M2